

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft?  
Hij, mijn heil en leven, Hij de overwinning geeft.  
Licht is opgestraald, de duisternis is weg,  
Jezus, mijn Verlosser, wijst de rechte weg.

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer!



De begrafenis zal aansluitend plaatshebben op  
begraafplaats Vrederust, Dr. Albert Schweitzerlaan 43 in Benthuizen.

Wij verzoeken u de familie, op de begraafplaats, in stilte te volgen.



## Orde van dienst

bij de rouwdienst voorafgaand  
aan de begrafenis van

# Jacob Suijker

\* 23 mei 1939 - † 12 april 2026

op vrijdag 17 april 2026 om 10.00 uur  
in de Vredekerk, Zwaardslootseweg 44,  
hoek Europaweg in Zoetermeer

Voorganger: ds. J.B. Zippro  
Organist: Aart Hak

**Orgelspel:** We luisteren naar Lied 411

Beveel gerust uw wegen,  
al wat u 't harte deert,  
der trouwe hoed' en zegen  
van Hem, die 't al regeert;  
Die wolken, lucht en winden  
wijst spoor en loop en baan,  
zal ook wel wegen vinden,  
waarlangs uw voet kan gaan.

Schep moed! zeg aan uw smarte,  
En zorgen goeden nacht;  
Laat varen, wat uw harte  
in onrust heeft gebracht!  
Gij wilt toch niet regeren  
Als een, die alles weet?  
God blijft, als Heer der Heeren,  
met 't hoogst gezag bekleed.

**Inleidend orgelspel**

Terwijl 'k eens lag te slapen,  
kreeg ik een schone droom.  
Ik was in 't oud Jeruzalem,  
'k stond aan de Tempelzoom.  
Ik hoorde kind'ren zingen,  
een lied vol blijde klank.  
En 't was als paarden engelen,  
zich juichend aan hun zang.  
En 't was als paarden engelen,  
zich juichend aan hun zang.

Jeruzalem, Jeruzalem,  
zing uwe vorst ter eer,  
't hosanna in de hoge,  
't hosanna voor uw Heer.

En verder zag 'k een ander beeld,  
doch nu vol heerlijkheid,  
een stad die als een bruid versierd,  
haar koning wachtend beidt.  
'k Zag straten van het zuiverst goud,  
door d' open paar'len poort,  
miljoenen gingen uit en in,  
geen wanklank werd gehoord.  
Maar onder harp en cymbelspel,  
juicht mens en eng'lenstem,  
tot eer van God en van het Lam,  
in 't nieuw Jeruzalem.  
Tot eer van God en van het Lam,  
in 't nieuw Jeruzalem.

Den Heer moet gij vertrouwen,  
Begeert gij d'uitkomst goed!  
Op Hem uw hope bouwen,  
Zal 't slagen wat gij doet.  
Door geen bekommelingen,  
Geen klagen en geen pijn  
Laat God zich iets ontwingen:  
Hij wil gebeden zijn.

Laat Hem besturen, waken!  
't Is wijsheid, wat Hij doet,  
Zoo zal Hij alles maken  
Dat g'u verwond'ren moet,  
Als hij die alle macht heeft  
met wonderbaar beleid  
geheel het werk volbracht heeft  
Waarom hij thans nog schreit.

Doch eensklaps werd het alles,  
zo donker om mij heen.  
Het kinderkoor verstomde  
en de eng'lenschaar verdween.  
Ik zag een kruis verrijzen,  
toen werd het plots'ling nacht  
en klonk van gindse heuveltop,  
een stem, het is volbracht.  
En klonk van gindse heuveltop,  
een stem, het is volbracht.

Jeruzalem, Jeruzalem,  
Gij, die u Vorst veracht  
't hosanna in de hoge,  
't hosanna het is volbracht

Jeruzalem, Jeruzalem,  
nu is voorbij uw strijd.  
Hosanna in de hoge,  
hosanna in eeuwigheid.  
Hosanna in de hoge,  
hosanna in eeuwigheid.

**In Memoriam****Zingen:** Psalm 42 vers 1 en 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;  
God des levens, ach, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw naam verhogen?

Maar de HEER zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied;  
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.

**Schriftlezing:** Psalm 42

<sup>1</sup> Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, also schreeuwt mijn ziel tot U, o God!

<sup>2</sup> Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?

<sup>3</sup> Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

<sup>4</sup> Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, [en] met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezing en lof, [onder] de feesthoudende menigte.

<sup>5</sup> Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts.

<sup>6</sup> O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte.

<sup>7</sup> De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan.

<sup>8</sup> [Maar] de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.

<sup>9</sup> Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

<sup>10</sup> Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

<sup>11</sup> Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

**Gebed****Zingen:** Psalm 138 vers 4

Als ik, omringd door tegenspoed,  
Bezwijken moet,  
Schenkt Gij mij leven;  
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,  
Uw rechterhand  
Zal redding geven.  
De HEER is zo getrouw, als sterk;  
Hij zal Zijn werk  
Voor mij volen - den,  
Verlaat niet wat Uw hand begon,  
O Levensbron,  
Wil bijstand zenden.

**Meditatie:** Psalm 42 vers 8

*[Maar] de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.*

**Gebed****Zingen:** Psalm 73 vers 12 en 13

'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
In al mijn noden, angst en pijn;  
U al mijn liefde waardig schatten,  
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  
Gij zult mij leiden door Uw raad,  
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;  
En mij, hiertoe door U bereid,  
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?  
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,  
Op aarde nevens U toch lusten?  
Niets is er, waar ik in kan rusten.  
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart  
Of bangen nood, mijn vlees en hart,  
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed  
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

**Uitleidend orgelspel:** Lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer!

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen, nu en immermeer.  
Christus overwinnaar, Hij die eeuwig leeft,  
die de dood overwon en het leven geeft.