

Orde van dienst

voor de rouwdienst die voorafgaat
aan de begrafenis van

Maria Hillegonda van der Glas - Verschoor
~ Marijke ~

op vrijdag 3 april 2026 om 10.00 uur
in de Eben-Haëzerkerk, Burgemeester Jansenlaan 37
in Zwijndrecht

Voorganger: ds. H.E.P. Fortuijn
Organist: De heer J. Boer

Inleidend orgelspel: Psalm 43: 5



*Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's Heeren welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen.
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.*

Zingen: Psalm 25: 4

4. 's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen die dwalen,
Brenge in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des Heeren;
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem Zijn wegen leren.

Gebed

Inleidend woorden

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 12-28

Vermaningen en zegenbede

- ¹² En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen,
- ¹³ En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.
- ¹⁴ En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.
- ¹⁵ Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
- ¹⁶ Verblijdt u allen tijd.
- ¹⁷ Bidt zonder ophouden.
- ¹⁸ Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.
- ¹⁹ Blust den Geest niet uit;
- ²⁰ Veracht de profetieën niet;
- ²¹ Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
- ²² Onthoudt u van allen schijn des kwaads.
- ²³ En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

²⁴ Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.

²⁵ Broeders, bidt voor ons.

²⁶ Groet al de broeders met een heiligen kus.

²⁷ Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.

²⁸ De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

Meditatie

Gebed

Zingen: Psalm 73: 1 en 13

1. Ja waarlijk, God is Isrel goed,
Voor hen die rein zijn van gemoed;
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen;
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.
Maar, ach, hoewel mijn ziel dit weet,
Mijn voeten waren, in mijn leed,
Schier uitgeweken, en mijn treên
Van 't spoor der godsvrucht afgegleên.

13. Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart,
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn Rots, mijn Deel, mijn eeuwig Goed.

Uitleidend orgelspel: Psalm 103: 9

*Maar 's HEEREN gunst zal, over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d'oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.*



De begrafenis zal aansluitend plaatshebben op de begraafplaats
aan de Jeroen Boschlaan 26 in Zwijndrecht.

Wij verzoeken u de familie in stilte te volgen.

